

Creativiteitskalender

maandag 22 oktober 2012

Maak vandaag contact met wildvreemde mensen en wees nieuwsgierig naar hun leven.

dinsdag 23 oktober 2012

Woorden hebben vrede gebracht en oorlogen gestart. Ze hebben de macht om denkbeelden te creëren of veranderen.. Kloppen je woorden met wat je tot stand wilt brengen?

woensdag 24 oktober 2012

Anders is niet altijd beter.

donderdag 25 oktober 2012

Vragen die snel bij je diepste wensen brengen: wat zou je de komende periode tot stand willen brengen als het geen enkele moeite kostte?

vrijdag 26 oktober 2012

Logboekdag

Maak twee kolommen in je logboek. Schrijf boven de een 'stoppen' en boven de ander 'beginnen'. Begin dan te fantaseren over waar je mee wilt stoppen en waar je mee wilt beginnen en schrijf dat op.

Dat kunnen activiteiten zijn, mensen, situaties, spullen, gewoontes. Let op: het zijn geen voornemens, je hoeft er niets mee te doen.

zaterdag 27 oktober 2012

Zorg dat als jij in de buurt van anderen bent zij creatiever worden.

zondag 28 oktober 2012

Je onderbewustzijn heet niet voor niets zo. Er gebeurt zoveel in je waar je geen weet van hebt en dat je niet bewust kunt controleren.